

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### **Als je jezelf probeert te zijn bouw je aan de wereld**

“Vanaf het moment dat de mens besluit om mee te werken aan de vernieuwing tot het moment waarop hij zichzelf ‘realiseert’, gaat er een stroom van liefde door hem heen wanneer hij in zichzelf gelooft.

Weet dat wanneer de kracht in jou komt, je daar dan mee aan het bouwen bent, niet alleen aan jezelf maar ook aan de wereld. De kracht is altijd aanwezig wanneer mensen zich inzetten met de wil om zichzelf te realiseren.

Iedere keer dus dat je voor jezelf opkomt, dat je probeert om jezelf te zijn en vanuit jezelf te leven en aandacht hebt voor de dingen die belangrijk zijn in je leven, dan sta je in een opbouw. Een opbouw niet alleen van jezelf, maar ook van de maatschappij.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 14: ‘Niet alleen jezelf, maar ook de maatschappij’) © Mayil.com